

Landelijke evangelisatiestichting

NAAR HOUSE

Bij Jezus kom je Thuis!

Contactblad

Van de voorzitter

Als voorzitter voor een organisatie als Naar House werken is wat mij betreft een eer, je hebt met een vrijwilligers organisatie te maken. En de vrijwilligers die zich inzetten komen uit verschillende delen van het land. We mogen dankbaar zijn dat er vrijwilligers zijn die een hart hebben om het evangelie in Nederland te brengen, de een doet dat door een gift, de ander rijdt de bus, of gaat de straat op om het evangelie te vertellen. Ook achter de schermen gebeurt er veel en mijn dank is voor die vrijwilligers groot.

Prediker 3:1-15

1 Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 2 Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. 3 Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.

4 Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 5 Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 6 Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 7 Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 8 Er is een tijd om

lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. 9 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwog tot stand brengt? 10 Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. 11 God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. 12 Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13 Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 14 Alles wat God doet, zo heb ik

Inhoud

Nr. 52 – december 2016

- Van de voorzitter 1
- Uit de bus 2
- Getuigenis 4
- Met het oog op 5
- Blikvanger 7
- Overdenking 7



vastgesteld, doet Hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor Hem hebben.¹⁵ Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

2016 is een jaar van vele veranderingen, er gebeurt veel in de wereld. Met een terugblik over dit afgelopen jaar, zien we ook de veranderingen bij Naar House:

- We hebben de twee nieuwe bussen in gebruik genomen. Een is in Zevenhuizen gestationeerd, de "oude" bus Zevenhuizen is overgenomen door een bus museum in Den Haag. De tweede is gestationeerd bij BBS Food BV in Barneveld.
- We hebben een kleine bus die nog omgebouwd moet worden, die wordt straks ingezet voor winkelcentrums. De locatie voor deze bus is bij Rens de Bruin BV in Lopikerkapel.
- Eind augustus 2016 is de Naar House bus gestationeerd bij Transport bedrijf E. van Wijk Logistics in Giesse. We danken de firma van der Nat voor het gebruik

van hun locatie voor de afgelopen jaren.

- De bus in Luttelgeest gaat naar Dokkum verhuizen met een nieuwe beheerder. We willen dan ook Evert-Jan danken voor zijn inzet als beheerder en de familie Alblas bedanken voor de jarenlange gebruik van hun loods voor de bus.
- De bussen worden preventief onderhouden bij ARLEDO een bedrijf die vrachtwagens repareert/onderhoud. ARLEDO heeft al vele uren aan de bussen gewerkt, onze dank hiervoor.
- Er zijn meerdere werkgroepen begonnen op diverse locaties, waaronder werkgroep Amsterdam die actief is op het Leidsche plein en werkgroepen in Friesland. We zijn in gesprek gekomen met diverse kerken, om evangelisatie trainingen te geven en om out reach te gaan doen. Natuurlijk zijn we benieuwd wat God nog meer voor ons in petto heeft, komend jaar.
- Renesse was een succes, hierover leest u meer, geschreven door een evangelist in deze nieuwsbrief. En

we hebben plannen om volgend jaar weer naar Renesse toe te gaan, bidt u mee hiervoor?

- Ook zijn er evangelisten en chauffeurs gestopt bij Naar House, die willen we via deze weg ook danken voor hun inzet afgelopen jaren. Daarom kunnen we ook de nieuwe vrijwilligers welkom heten binnen ons team.
- We zijn in een herdenkingsdienst van Anneke Clingeborg-Knoop geweest en hebben afscheid genomen van haar. Ze was jaren actief als werkgroep leider in omgeving Groningen, langs deze weg willen we de nabestaande nogmaals condoleren met het verlies van hun moeder, oma en vriendin.

Zoals ik al eerder zei, we hebben met veel veranderingen te maken waardoor dit werk divers is. En zijn we hiervoor dankbaar; ja, dat zijn we want hierdoor weet je dat God bezig is. Zowel binnen Naar House als er buiten. Als slot wil ik iedereen bedanken voor hun inzet en zie er naar uit om in 2017 weer met jullie samen te werken.

er een man van 68 jaar die een traktaat aannam met een roos er op over de liefde.

Hij heeft dat traktaat gedurende drie jaar in zijn portemonnee bewaard. Op een gegeven moment hoorde hij een innerlijke stem dat hij naar die bus moest gaan. Toen trof hij iemand die hem niet zo tactisch te woord stond en hij ging weer weg. Na verloop van tijd hoorde hij weer die stem die hem zei naar die bus te gaan. Toen kwam hij in gesprek met een hele enthousiaste, vriendelijke en blijde evangelist die hem vroeg: "Mag ik je uitdagen om te bidden?" Dat vond hij goed en toen hebben ze samen het zondarsgebed gebieden. Hem werd aangeraden om naar een kerk te gaan en zich daar in te voegen waar hij Jezus het meest ervaarde. Omdat we hem niet vroegen om naar de LWG te komen, besloot hij om zondags naar de LWG te gaan en daar zit hij tot op heden nog, nu gedoopt en al. Hij maakt hele bijzondere dingen mee. Hij heeft al vijf keer een hartstilstand gehad maar telkens komt hij weer tot leven. In het ziekenhuis heeft hij engelen horen zingen. De dokter had hem al opgegeven. Elke maand evangeliseert hij met het team, hoe zwak hij zich soms ook voelt. Een vrouw van ongeveer 35 jaar liep met twee kinderen over de markt waarop het ene kind de tekst las op de bus en de moeder met een van ons in gesprek kwam. Het bleek dat ze 15 jaar bij de Jehova's getuigen gezeten had en geen eigen leven meer had. Met een behoorlijk aantal mensen mocht ze niet meer omgaan. Ze voelde een heel zwaar juk op zich en had eigenlijk al het

besluit genomen om er uit te gaan. Ze was heel angstig. We mochten voor haar bidden en hebben het juk in de naam van Jezus verbroken en vrijheid over haar uitgesproken. We hebben gebeden dat ze gevoelig voor de stem van de Heilige Geest zou zijn en gebeden voor heling van innerlijke pijn en verdriet. De angst hebben we gebonden en uitgedreven. Ze ging heel opgelucht weer haar weg en vond het heel bijzonder dat ze ons zo midden in de stad buiten tegenkwam.

En zo gaat het maar door. De een na de ander. We voorzien in een grote behoefte want veel mensen zijn in zeer zware nood maar laten dat niet blijken omdat ze zich schamen of ze willen dat voor anderen niet weten. Als je mensen vraagt hoe het gaat, zeggen ze meestal: "Ja goed en met jou?" Mensen lopen over het algemeen met een masker op maar als je echt met hen in gesprek komt en ze nemen even de tijd dan hoor je de ergste dingen, waar ze mee te maken hebben. Jezus zegt: "Komt allen tot Mij en Ik zal u rust geven." We vertellen hen dat ze die rust en ook herstel, genezing, bevrijding, maar vooral ook verlossing en vergeving van hun zonden kunnen krijgen, zodat ze eeuwig leven van God ontvangen. Het is vandaag de dag niet zo'n populaire boodschap, want mensen willen leven zoals zij willen. En het wordt voor de evangeliserende organisaties en kerken nog moeilijker als de paus beweert, dat ongelovigen ook in de hemel komen, als ze maar goed leven. Dat is natuurlijk een van de ergste leugens van deze tijd en



een bewijs dat het geen een minuut voor twaalf is maar enkele seconden voor twaalf. We zullen ons met man en macht moeten inzetten om er ook maar enkelen te redden (1 Kor. 9:22-23). Dit waren de woorden van Paulus in zijn tijd en het is voor deze tijd niet anders.

Naar House voorziet in een geweldige behoefte en we zijn zeer dankbaar dat er organisaties als Naar House zijn. Bidt veel voor de leiding om bescherming en wijsheid, bidt voor de acties, de financiën, de bussen, de chauffeurs en de evangelisten want er is veel strijd omheen, omdat de machten der duisternis deze vorm van evangelisatie haten en alles op alles zetten om het te verhinderen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. Moge de Heer u leiden door zijn Heilige Geest en u in de bestemming brengen, die Hij voor u heeft. Laten we ons voornemen en er voor bidden dat we veel vrucht zullen dragen.

**Willem Duijn, voorganger
LWG Haarlem**

Uit de bus

Naar House bus in Haarlem

Elke maand, nu al 18 jaar lang, evangeliseert de Levend Woord Gemeente twee dagen in Haarlem met de Naar House bus. Daar gebeuren hele wonderlijke dingen. Elke donderdagavond wordt er door ongeveer twaalf mensen voor de actie, die aan het eind van de maand plaats vindt, gebeden. De vierde donder-

dag en de vrijdag gaan ze uit om het goede nieuws onder de mensen, die meestal niet vermoeden dat ze zich, wat betreft de eeuwigheid, in een hele gevaarlijke situatie bevinden, te verspreiden. En dat werkt. Gods Geest werkt op een bijzondere wijze. Er wordt gebeden dat God mensen zendt die met ernstige

vragen rondlopen of die op zoek zijn naar God of van wie God wil dat ze gered worden. Voor mensen die open staan voor het evangelie en dat gebeurt ook. Tijdens de actie zien we dat God mensen zendt. Telkens weer.

Mensen van alle leeftijden worden aangesproken. Er wordt gewerkt met een interkerkelijk team uit soms wel zes of zeven verschillende kerken.

Een aantal jaren geleden was

Een getuigenis



Verslag evangelisatie in Renesse

Een week lang evangeliseren dat is niks voor mij dacht ik..... maar God dacht er anders over!

We gaan wel regelmatig mee evangeliseren bij party's e.d. maar een week lang...is misschien wel heel lang dachten we, hoe is de groep en dit en dat, allerlei bezwaren die nergens over gaan achteraf gezien...

Ik was van plan om de Nijmeegse vierdaagse weer eens te lopen, maar hierover kwam geen vrede in mijn hart, toen kwam de mail van Jessica om een week te gaan evangeliseren in Renesse..

Ik dacht hé ik heb die week vrij! De vierdaagse was niet meer in beeld, God maakte mij duidelijk om deze week anders te besteden. Ik sprak erover met mijn man. En vroeg of hij in ieder geval het weekend mee zou gaan, want hij had (nog) geen vrij. De maandag erna zei hij ik ga ook de hele week mee. Ik vond het super want ik geloof dat het Gods bedoeling is om

samen, als man en vrouw in het huwelijk, in Zijn Koninkrijk te werken/dienen.

Na de nodige voorbereidingen kwamen we vrijdag 15 juli aan op ons logeeradres in Burg Haamstede, na een voorstelronde wisten we in ieder geval de namen en klein beetje achtergrond.

We werden in 3 groepen ingedeeld, binnen elke groep is een groepsleider. Dagelijks spraken we kort met elkaar over onze ervaringen en werd afgesloten met gebed. Als groep ging je evangeliseren en natuurlijk ook corveedienst. Hiervoor was een praktisch schema gemaakt.

Overdag (van 14.00-17.00 uur) gingen we evangeliseren samen met een groep mannen van St. de Vrijheid. Voor meer informatie over deze stichting zie de website

Avond /nacht evangelisatie van 23.00-2.00 uur. De evangelisatie was altijd in het centrum van Renesse. Natuurlijk was je ook wel eens een dagdeel vrij of je

ging vrijwillig extra mee.

Het was deze week prachtig weer en tussendoor genoten we even van het strand of een onderling watergevecht op het grasveld. Er waren ook een aantal gezinnen mee met kinderen, dus dan is een watergevecht zeer welkom, sommige volwassenen zijn dan ook even kind... heerlijk!

Ook gingen de kinderen vrijwillig mee evangeliseren, ze werden dan wat eerder thuis gebracht ivm late tijdstip, super om te zien hoe ze getuigen van de Heere Jezus

De dag begon met gebed, ontbijt, groepsgepraak, evangelisatie, in de avond Bijbelstudie en gebed met afsluitend evangelisatie tot 2 uur. Slaaptekort hadden we allemaal wel een beetje.... Buiten was een ruimte gemaakt om stille tijd te houden, daar werd veel gebruik van gemaakt....

Gedurende de week leerde we elkaar steeds meer kennen en wat ik ook zo mooi en ontroerend vond was de grote onderlinge eenheid. Het voelt alsof we een familie erbij gekregen hebben. Dit is de éénheid waarover de bijbel spreekt, één in Jezus, de Vader en de Heilige Geest. Natuurlijk zijn er wel onderlinge verschillen maar daar ging het niet over, we waren het eens over Gods Waarheden.

En van daaruit kan je het evangelie aan anderen vertellen dat maakt je krachtig.

Op straat was het wisselend druk, maar terugkijkend hebben we veel gesprekken gehad, met veel mensen kunnen bidden. Er was veel openheid en vragen van jongeren.... We hebben veel gezaaid en God zal het wasdom geven, Hij is de na prediker van alles!

De samenwerking met de jongens/mannen van St. de Vrijheid was geweldig. Prachtige getuigenissen gehoord en in éénheid samengewerkt! Wat me bijblijft is het kringgebed voor we de straat opgingen, zo krachtig en mooi! We hadden een lied, ik noem het nu ons lijflied wat regelmatig werd gezongen;

Een week lang evangeliseren is wel wat voor ons!

Dank aan God, onze Vader en Schepper, de Alfa en de Omega.....

Janneke van Hal

De tijd van Elia

Dit is de tijd van Elia die 't woord van de Heer tot ons spreekt.

En dit is de tijd van zijn dienstknecht Mozes, die 't juk van het onrecht verbreekt.

En dit is de tijd van verzoeking, van duisternis, net als weleer. Maar in de woestijn klinkt een stem, die uitroept: 'Bereid nu de weg van de Heer!'

Refrein:

Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal, stralend als de zon met bazuingeschal.

Roep het uit, dit is het jubeljaar:

uit Sion komt het heil; uw God is daar.

En dit is de tijd van Ezechiël waar beenderen worden bekleed.

En dit is de tijd van uw dienstknecht David; wij maken de tempel gereed.

En dit is de tijd om te oogsten, de velden zijn wit als weleer. En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard, die staan op het woord van de Heer.

(refrein)

Er is geen God als Jahweh...

Met het oog op

NIEUW!

Cursus Creatief evangeliseren.

Naar House is bij uitstek natuurlijk praktisch actief in evangelisatie op verschillende momenten en verschillende plaatsen. Maar de praktische ervaringen willen we ook graag delen met anderen. Aan de hand van het materiaal van Bouwsteen 8 van 'Bouwstenen voor je geloof': 'Getuigen van je geloof (2)' geven wij invulling aan een stukje discipelschap in evangelisatie. Voor wie is deze cursus geschikt:

1) Voor iedereen die het evangelie op leuke creatieve manieren die bij hem of haar past wil doorgeven. Denk ook aan uw relaties in uw omgeving, met zondagsschoolwerk, kinderkamp, tentdagen, clubs, op school etc.

2) Voor uw gemeente als er een aantal mensen samen een paar avonden aan de hand van de cursus willen nadenken over evangelisatie, hoe u dat nu aanpakt in de praktijk en wat het beste bij u past.

3) Voor de ervaren praktiserende evangelist die samen met andere enthousiaste evangelisten meer verdieping en verbreding willen krijgen in hun evangelisatie werk

De kosten van de Bouwsteen zijn per boekje € 15,-, de cursus zelf wordt gratis gegeven. Tijdens de cursus maken we gebruik van diverse materialen, die indien u deze ook wilt kopen voor thuis of elders tegen kostprijs worden aangeboden.

De Bouwsteen 'Getuigen van

je geloof (2)' bouwt voort op Bouwsteen 6 'Getuigen van je geloof 1'. In Bouwsteen 6 worden de zes lessen 'Bijbelse basis voor getuige zijn'; 'Wie zijn mijn burenen?' 'Hoe vertel ik het mijn burenen?'; 'Je persoonlijk getuigenis'; 'Opruimen van blokkades' en 'Communicatie van het evangelie' behandeld. Per thema wordt daar een hele lesavond aan besteed. In Bouwsteen 8 komt een aantal van deze thema's ingekort terug, en wordt er een vertaalslag naar praktisch evangelisatiewerk gemaakt. Deze Bouwsteen bestaat in principe uit 6 avonden instructie en oefenen om daarna aan een evangelisatieactie deel te nemen of lid te worden van een evangelisatieteam. Elke avond komen er twee thema's aan bod. Uiteraard valt er altijd te kijken naar een andere indeling van tijd in goed overleg.

Wij waken ervoor dat alle noodzakelijke onderdelen aan bod komen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

1.a. Evangelisatie stijlen test:

Tijdens deze eerste avond maken alle deelnemers de stijltest en bestuderen hun eigen hoogst scorende stijl. Ze bespreken in groepjes hoe dit in de praktijk toegepast kan worden. De evangelisatie-ideeën die eruit komen worden de volgende avonden weer onder de loep genomen en eventueel verder uitgewerkt.

1.b. Persoonlijk getuigenis:

Waarom geloof jij? Wat betekent geloven voor jou? Welke plaats neemt het geloof in je leven in en waarom zou je het anderen aanbevelen? Leer vertellen wat God in je leven gedaan heeft en doet. Leer dit vertellen op een aansprekende en begrijpelijke manier. Deze tweede helft van de avond is gericht op een duidelijk uitleg van de functie van het persoonlijke getuigenis tijdens evangelisatie en geeft de opdracht mee om je persoonlijke getuigenis in het Werkboek in te vullen. Huiswerk voor avond 2: Persoonlijke getuigenis opschrijven. De volgende cursusavonden geeft iedere deelnemer zijn/haar getuigenis.

2.a. Hoe vertel ik het Evangelie?:

Waar draait de kern van de evangelieboodschap om? En hoe leg ik dat in begrijpelijke woorden uit aan iemand, die nog nooit een kerk van binnen heeft gezien of een Bijbel open heeft gehad? Uitleg van de brugillustratie, waarbij

tijdens de les vooral gefocust wordt op het begrijpen en oefenen in het uitleggen in voor de luisteraar begrijpelijke taal. In het Lesboek staat de volledige achtergrondinformatie.

2.b. Creatieve vouwactie uitleg en oefenen:

Een van de mogelijkheden om tijdens een straatevangelisatie-actie de aandacht van het publiek te trekken is het vouwen van een A4-tje tot vliegtuig/doodskist en tot slot kruis. Dit wordt uitgelegd en geoefend.

3.a. Getuigen o.l.v. de Heilige Geest:

Wat doet de Heilige Geest voor, tijdens en na de bekering? Hoe kun je leven onder Zijn leiding en kun je met vrijmoedigheid getuigen van het Evangelie? In het Lesboek wordt meer achtergrondinformatie opgenomen.

3.b. Werken met ballonnen:

Aandacht trekken door het maken van ballonfiguren terwijl je ondertussen een verhaal vertelt dat verwijst naar het evangelie kun je leren door het te oefenen. Deze tweede helft van de avond oefenen we in het maken van een ballon-hondje en in het ondertussen vertellen van een verhaal, waarbij vanuit het hondje de overgang naar God als Schepper gemaakt wordt als inleiding op een eventueel vervolgesprek.

4.a. Opruimen van blokkades:

Er zijn veel essentiële levensvragen die een drempel kunnen vormen tussen de mens en God. Op de meest voorkomende vragen willen we in deze studie ingaan en kijken naar mogelijke antwoorden die helpen om die blokkades

op te ruimen. Deze studie is in Bouwsteen 6 uitgebreid aan bod geweest. In deze Bouwsteen focussen we op het oefenen van het gesprek met twee uitgekozen moeilijke vragen. In het Lesboek vind je uitwerkingen van de vragen die ook in Bouwsteen 6 staan.

4.b. Introductie goocheltrucs:

Goocheltrucs als aandacht-trekkers doen het goed met ze goed uitgevoerd worden. Uitleg en demonstratie van verschillende mogelijkheden staan op het programma. Daarna kunnen deelnemers die hier meer mee willen zich verder bekwamen.

5.a. Communicatie van het Evangelie:

Dit is een verkorte versie van de studie uit Bouwsteen 6. We bespreken hoe je mensen in onze tijd kennis kunt laten maken met het evangelie, op een manier dat zij het begrijpen en uiteindelijk in staat zijn om een bewuste keuze voor het geloof te maken. Verder besteden we aandacht aan het maken van een evangelisatieplan.

5.b. Rebus plus schetsbord:

Het gebruik van rebus en schetsbord als aandachtstrekker wordt geïntroduceerd. De schetsbordletters worden een keer voorgedaan worden en met elkaar geoefend. Verder is dit huiswerk. Het bedenken van creatieve rebussen zal niet ieder uit de groep liggen, maar er zitten beslist creatieve mensen tussen zitten.

6.a. Nazorg:

Als tijdens een actie je in contact komt met mensen die interesse hebben voor het Evangelie, hoe ga je dan met hen verder? Op die vraag geeft

deze les antwoord, met een nazorgplan en in de bijlage een overzicht van mogelijke hulpmaterialen.

6.b. Praktijkplan en/of oefenen schetsbord of rebus of goocheltrucs:

Het tweede deel van de zesde avond is ruimte om in kleine groepjes dat te oefenen of uit te werken wat bij je past. Je maakt met elkaar afspraken voor de praktijk die gaat volgen.

7. Praktijk:

Hier doe je het allemaal voor. Nu begint het pas.

Overdenking

Het bloed van Jezus voor jou

Je overwint satan door persoonlijk te getuigen wat Gods Woord zegt, dat het bloed van Jezus voor je doet. (Openbaring 12:11)

Door het bloed van Jezus ben je verlost uit de handen van de duivel. (Efeze 1:7)

Door het bloed van Jezus zijn al je zonden vergeven. (Colossenzen 1:14)

Door het bloed van Jezus word je voortdurend gereinigd van alle zonde. (1 Johannes 1:7)

Door het bloed van Jezus ben je tot een rechtvaardige gemaakt, alsof je nooit gezondigd had. (Romeinen 5:9)

Door het bloed van Jezus ben je heilig gemaakt, apart gezet voor God. (Hebreeën 13:12)

Door het bloed van Jezus heb je vrijmoedigheid om in de aanwezigheid van God te komen. (Hebreeën 10:19)

Het bloed van Jezus pleit voortdurend voor jou tot God in de hemel! (Hebreeën 12:24)

Je lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. (1 Korinthe 6:13)





Namens bestuur en medewerkers van
NAAR HOUSE willen wij u van harte bedanken
voor uw gebed, inzet en betrokkenheid en
wensen wij u gezegende kerstdagen
en een vruchtbaar nieuwjaar!

Landelijke evangelisatiestichting
NAAR HOUSE



Landelijke evangelisatiestichting
NAAR HOUSE
Bij Jezus kom je Thuis!



Bestuur:

- J.E. Sittrop (John),
Nieuwerkerk a/d IJssel
- F.H. Mostert (Frits),
Nieuwerkerk a/d IJssel
- C.J. Dierx (Cees), Ede
- W.J.H. Steenbergen
(Wilco), Lopik

Dagelijkse coördinatie:

- J.E. Sittrop (John)

Correspondentie- en bezoekadres:

De Vijf Boeken 12a
2911 BL
Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 085-2738077

Bank (IBAN):

NL50 INGB 0007 2328 95

Internet:

www.naarhouse.nl

E mail:

info@naarhouse.nl

K.v.K.:

Rotterdam 41134370



*Naar House is door de Belastingdienst
erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI); uw giften zijn daardoor
aftrekbaar.*

Deze nieuwsbrief verschijnt 2x per jaar.

© Landelijke Evangelisatie Stichting Naar House



Doelstellingen

De stichting Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscène.

Deze doelstellingen probeert de stichting te realiseren door:

- Het (laten) bidden voor de activiteiten en de mensen van Naar House.
- Het houden van evangelisatieacties bij (house)evenementen, kleinere uitgaansgelegenheden, stations en winkelcentra.
- Het voorlichten over (house)muziek en de scène door het verzorgen van presentaties, via internet en via verspreiding van (DVD)materiaal.
- Het verlenen van nazorg aan mensen naar aanleiding van de acties en de voorlichting.

Binnen de interkerkelijke stichting Naar House zijn centraal onder meer werkzaam gebeds-, evangelisatie- presentatie- en nazorgteams. Verder zijn door geheel Nederland individuele bidders en ook werkgroepen voor de evangelisatieacties bij houseparty's actief.